

Vlinder circus – Waar wonderen uitkomen

Leugen en waarheid

Gedachten over de film



Een man heeft in zijn leven allen maar minachting en afwijzing meegemaakt. Hij is zo anders als al de mensen om hem heen. Maar hij kan het leven niet herkennen als iets waardevols en uniek. Hij voelt zich hulpeloos, overgeleverd aan de willekeur van andere mensen. Hij denkt dat hij waardeloos is en afgewezen wordt door God zelf. Waarom? Omdat hij het zo geleerd heeft. Omdat hij in de leugen is gaan geloven in plaats van in de waarheid. Niemand heeft hem ooit een kans gegeven of laten zien dat er een ander perspectief zou kunnen zijn.

Maar dan komt er een man die hem respecteert en hem vertrouwt en hem helpt om de leugens achter zijn negatief zelfbeeld bloot te leggen. En zo wordt deze gebroken man geleidelijk omgevormd tot een groot artiest die met zijn verbazingwekkende vaardigheden een aanmoediging en inspiratie werd voor anderen.

Vragen om over na te denken of samen over te praten

Will was ervan overtuigd dat hij waardeloos is, tot niets in staat en door God verworpen.

- *Ken je dat gevoel, minder waard te zijn dan anderen?*
- *Op welke momenten in je leven (vooral in je kindertijd) ben je negatief benaderd? (Bijv. “Je kan niet goed leren”, “Je broer of zus doet het veel beter”, “Je bent te dik of te dun”, “Het wordt nooit wat met jou.” etc.)*
- *Zouden dat de leugens kunnen zijn die jouw ontwikkeling hebben gehinderd in het aangaan van relaties met anderen of het ontwikkelen van je geloof?*

Voor Will, was het belangrijk te erkennen dat alles wat er in al die jaren over hem gezegd was, niet de waarheid was, maar een leugen. Hij kon zelf deze leugens niet bloot leggen, omdat hij nooit iets anders had geleerd. Hij had iemand nodig die zijn ogen openden.

- *Ken je mensen die – net als Will – zichzelf als waardeloos zien? Zo ja, hoe kan je hen helpen om deze leugens bloot te leggen?*
- *Ken je voorbeelden uit de Bijbel? Hoe gaat God / Jezus om met mensen die veracht worden door anderen, die hebben gefaald of twijfelen aan zichzelf?*



Bijbelteksten over dit thema

- De bezwaren van Mozes – Exodus 3:10-4:17
- De roeping van Jeremia – Jeremia 1:4-19
- Jezus zegent de kinderen – Marcus 10:13-16
- De blinde in Jericho – Marcus 10:46-52
- De roeping van Levi de tollenaar – Lucas 5:27-32
- Jezus wordt gezalft – Lucas 7:36-50
- Jezus en Zacheüs – Lucas 19:1-10
- De overspelige vrouw – Johannes 8:1-11
- Jezus en Petrus – Johannes 21:15-17

Falen en een nieuw begin

Gedachten over de film

Will is niet de enige artiest in het “Vlinder Circus” die zich al lange tijd waardeloos, incompetent en lelijk hebben gevonden. Integendeel, alle artiesten in dit circus hebben een moeilijk verleden achter zich en moeten, net als Will, leren dat ze waardevol, uniek en begaafd zijn.

Daar is de voormalige prostituee Anna, die, omdat ze zwanger is, de deur wordt gewezen, want in deze staat is ze niet meer bruikbaar. Of George, die probeert om te gaan met zijn leven, maar door zijn frustratie en opgehoopte agressie telkens in vechtpartijen beland. En tot slot, de oude Poppy, die schijnbaar niets meer in het leven kan dan alleen maar bedelen.



Met behulp van Mr. Mendez, die het potentieel in deze mensen herkent en hen moed geeft, vindt er in hen een geweldige transformatie plaats. Deze ooit gebroken mensen bloeien op en ontwikkelen hun talenten – net zoals een lelijke rups verandert in een prachtige vlinder.

Schoonheid en kracht

Anna, Poppy, George en tenslotte ook Will, leren geleidelijk een nieuwe waarheid kennen en vinden hun ware identiteit.



Anna ontdekt de schoonheid van het leven en haar gave om deze schoonheid in de dansachtige bewegingen tot uitdrukking te brengen.

Poppy wordt de koning van de lucht als hij adembenemende prestaties levert als de oudste artiest in de wereld op de trapeze.



En **George** kan zijn agressie omzetten in kracht om voor jonge mensen een voorbeeld te zijn.



Mr. Mendez heeft de gave om achter de maskers van het menselijk gedrag en uiterlijk te kijken. Hij ziet in ieder mens een uniek, waardevol en mooi schepsel dat vol is van verborgen talenten. Door zijn blik op de mensen kunnen we iets van Gods liefdevolle blik op ons ontdekken.

God kijkt naar ons met de ogen van een Vader en een Schepper, en met waardering en vol liefde. Hij ziet ons zoals hij ons bedoeld heeft. God kijkt achter onze maskers en wat het leven in deze wereld van ons gemaakt heeft. Hij ziet ons potentieel en kent ons beter dan wij onszelf kennen. Hij kijkt naar ons en zegt liefdevol: "Jij bent geweldig!"



Bijpassende scènes uit de film

Mr. Mendez ontmoet Will: vanaf 2:48 min. tot 4:36 min.

Mr. Mendez vertelt: 11:36 min. 13:42 min.

Will wordt een nieuw mens: 14:44 min. tot 17:21 min.

Will inspireert mensen: 17:21 min. tot 19:23 min.



Stof tot nadenken en vragen

Het is een triest feit dat veel mensen – vooral (maar niet alleen) jongeren – een slecht zelfbeeld hebben en daaronder lijden. We richten ons vaak op schijnbaar perfecte idolen – niet alleen modellen, pop- en filmsterren of sportmensen, maar vaak ook populaire klasgenoten, succesvolle collega's, eigen broers en zussen of ouders, voorbeeldige leiders, of vermeende allrounders in onze omgeving. In plaats van het ontdekken van de eigen sterke punten, kijken we alleen maar naar onze zwakheden. In plaats van onze eigen schoonheid te gaan ontdekken, staren we ons blind op onze tekortkomingen of de schoonheid van anderen.

- *Welke eisen stel je aan jezelf?*
- *Vergelijk je jezelf vaak met andere mensen?*
- *Zijn er gebieden in je leven waar je meer kijkt naar je zwakke punten in plaats van naar je sterke punten?*
- *Kun je spontaan drie dingen noemen die je leuk vindt aan jezelf?*
- *Wat waarderen andere mensen aan jou? (Als je het niet weet, vraag er dan gewoon een keer naar!)*
- *Is het eigenlijk slecht om rolmodellen te hebben?*
- *Welke rolmodellen heb jij in je leven?*

De waarheid is dat er bij ons allemaal wel iets mankeert. Niemand is perfect. Iedereen heeft zijn gebreken, zwakke punten, etc. Maar wat nog belangrijker is, we zijn allemaal uniek en waardevol. In ons liggen sterkten en schoonheden verborgen die God Zelf in ons heeft gelegd. Hij heeft ons geweldig mooi gemaakt en hij houdt enorm veel van ons.



Bijbelteksten over dit thema

- Psalm 139 – vooral de verzen 13-16
- Het verhaal van de schepping van de mens in Genesis 1:26-31 – vooral de verzen 27 en 31
- Jezus' woorden over Gods liefde voor ons mensen in Johannes 3:16-17



“Als er geen wonder gebeurt, wees er zelf een!”

Nick Vujicic