



los laten,
ZIJN WIE JE BENT,

geeft

VLEUGELS

in

JE leven

DARTSEL



DANS

VLIEG vrij

DE DAG
tegemoet

ondanks alles
dankzij alles



Jij bent waardevol, kostbaar, bijzonder, uniek, prachtig, gewenst, diep geliefd door God.
Bij Hem mag je komen zoals je bent. In liefde helpt Hij jou om te worden zoals
je bent. Hij schenkt je vrijheid. Vrij van angst en zorgen. Darsel, dans de dag.

Mat 11:28
Jes 43:9

Wilma Veen.nl

kiss the butterfly

YOU are 

LOVE

Je bent geliefd 

Ik heb MOOIE plannen voor jou. Plannen vol VREDE niet vol ellende. Want Ik heb een HOOPVOLLE TOEKOMST voor JOU. Dan zul je naar Mij toekomen en tot Mij bidden. En Ik zal naar je luisteren. Je zult Mij zoeken en Mij ook vinden, als je met heel je hart naar Mij verlangt. Ik zal Mij door jou laten vinden, zegt God.

Jeremia 29:11-13


wilma veen.nl